



LEESSERVICE



WILLEM VAN HANEGEM
Een voetballer die veel verdriet had
door Auke Kok

WILLEM VAN HANEGEM

Geboren: 1944, Breskens

Toptijd: 1962-1983

Clubs: Velox, Xerxes, Feyenoord, AZ'67, Chicago Sting, FC Utrecht

Positie beste Nederlandse elftal van alle tijden: linker middenvelder



Willem van Hanegem voetbalt al jaren niet meer.
Toch zie je hem nog steeds vaak op tv.
Soms praat hij veel. En dan zwijgt hij weer ineens.
Niemand weet waarom hij dat doet.
Willem van Hanegem is een raadsel. En eigenlijk is hij dat altijd al geweest.

Jeugd

Dat heeft te maken met een nare gebeurtenis uit Van Hanegems jeugd.
Als iemand over dat drama begint, dan wordt Van Hanegem stil.
Het lijkt dan even of hij gaat huilen.
En dat gebeurt steeds net niet.
Van Hanegem heeft nog steeds veel verdriet van deze gebeurtenis.

Tweede Wereldoorlog

Het drama gebeurde in Breskens, in 1944.
In dat Zeeuwse dorp was Van Hanegem geboren.
1944 was het een-na-laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog.
Nederland werd bezet door Duitsland.
Maar Engeland en Amerika probeerden Nederland te bevrijden van de
Duisters.
Van Hanegem was toen nog een baby.



WILLEM VAN HANEGEM, een voetballer die veel verdriet had
bladzijde 2 van 8



Bombardement

In september 1944 gebeurde er iets vreselijks in Breskens.
Er vielen bommen op het dorp.
En daarbij kwamen veel familieleden van Van Hanegem om.
Ook zijn vader en zijn oudere broertje.
Het was een verschrikkelijke gebeurtenis voor Van Hanegem.

Schuld

Allemaal de schuld van de Duitsers, vond Van Hanegem.
Hij heeft het de Duitsers nooit vergeven.
Terwijl de bommen niet eens van de Duitsers waren.
Het bombardement kwam van de Engelsen en Amerikanen.
Maar dat maakte Van Hanegem niet uit.
De Duitsers waren de oorlog begonnen.
Dus de Duitsers kregen de schuld.

WK 1974

Later als voetballer wilde Van Hanegem winnen van de Duitsers.
Voor zijn overleden familieleden.
In 1974 had Van Hanegem zijn kans.
Met Oranje speelde hij de finale tegen de 'moffen'.
De finale van het wereldkampioenschap voetbal.
Tegen het land dat hij haatte.
O, wat zou het geweldig zijn de Duitsers te verslaan!
Daar had hij alles voor over.



WILLEM VAN HANEGEM, een voetballer die veel verdriet had
bladzijde 3 van 8



Wraak

Al voor de wedstrijd stelde Van Hanegem zich voor hoe hij zou winnen.

Daar verheugde hij zich op.

Het moest de dag worden waarop hij wraak nam.

Wraak voor zijn overleden vader en broertje.

En voor al die andere doden van Breskens.

De mooiste dag van zijn leven moest het worden.

Goal

Met die gedachten speelde Van Hanegem in de finale van 1974.

De hele wereld moest zien hoe hij de Duitsers een lesje leerde.

Hij, de stoere voetballer van dertig jaar.

Groot, sterk en met een originele techniek.

En het leek te lukken: Nederland maakte een goal.

Vernederen

Maar wat deed Van Hanegem?

Snel proberen nog een goal te maken?

Zodat de Duitsers het verder wel konden vergeten?

Nee. Van Hanegem deed iets anders.

Hij wilde de moffen vernederen.

Niet met doelpunten. Maar met gedrag.



WILLEM VAN HANEGEM, een voetballer die veel verdriet had
bladzijde 4 van 8



Pesten

Van Hanegem liep er nonchalant bij. Dat kon hij heel goed.

Net doen alsof de Duitsers er niet waren.

Een beetje de bal rondspelen.

Alsof hij aan het trainen was.

Niet eens de bal naar voren trappen.

Maar een beetje pielen.

Van Hanegem had veel invloed op zijn teamgenoten.

Dus ook de rest van de ploeg deed het rustig aan.

Expres. Lekker de Duitsers pesten.

Populair

Het Nederlandse volk vond Van Hanegems gedrag grappig.

Hij was een populaire voetballer.

Een jongen van het volk.

Willem was net als veel mensen in armoede opgegroeid.

Daardoor was hij heel gewoon gebleven.

Veel Nederlanders begrepen waarom Van Hanegem zich zo gedroeg tijdens de finale in 1974.

Vreemds

Maar de wedstrijd duurde nog lang.

Veel te lang voor het gepest van Van Hanegem.

En toen gebeurde er iets vreemds.

Eigenlijk was Van Hanegem er al bang voor geweest.

Er kwam geen tweede Nederlandse goal.



WILLEM VAN HANEGEM, een voetballer die veel verdriet had
bladzijde 5 van 8



De Duitsers merkten dat Oranje niet zijn best deed om te scoren.
Daardoor kregen de Duitsers weer een beetje moed.
En ja: ook de Duitsers maakten een goal.
En daarna nog een.

Tweede drama

Toen was het te laat.
De Duitsers wonnen.
Van Hanegem had geen wraak kunnen nemen.
Erger nog: hij had er een drama bij.
Eerst al die familieleden verloren in de oorlog tegen de Duitsers.
En nu ook nog op het WK verloren tegen de Duitsers.

Winnen

In 1975 speelde Nederland weer tegen Duitsland.
Dit keer een vriendschappelijke wedstrijd.
En weer wilde Van Hanegem winnen.
Toch verloor Nederland bijna opnieuw.
Maar door een vrije trap van Van Hanegem werd het 1-1.
Nu deed hij het wel goed.



WILLEM VAN HANEGEM, een voetballer die veel verdriet had
bladzijde 6 van 8



De Kromme

Die goal van Van Hanegem was een echte bal voor Van Hanegem. Hij kon de bal met een schuine boog over het muurtje trappen. Die schuine bogen werden 'kromme ballen' genoemd. Vaak schopte hij zo'n kromme bal met de buitenkant van zijn voet. Bijna al zijn ballen waren krom. Daarom noemden ze hem De Kromme. Ook liep hij vaak met een gebogen rug. Een tweede reden om De Kromme te heten.

Trainer

Jaren later werd Van Hanegem trainer. Als trainer won hij ook veel wedstrijden. En hij bleef populair. Maar Willem bleef een gevoelige plek houden. Breskens, 1944. Een litteken voor het leven.



WILLEM VAN HANEGEM, een voetballer die veel verdriet had
bladzijde 7 van 8

COLOFON



Dit makkelijk geschreven verhaal komt uit 'Het beste Nederlandse elftal van alle tijden' van Auke Kok, een uitgave van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren (Amsterdam, 2008) in de serie Leeslicht.

Kijk voor meer informatie op leeslicht.nl.