



BEIJING, CHINA

door Floortje Dessing

BEIJING, CHINA



In het Nederlands heet de hoofdstad van China Peking.
De Chinezen zelf zeggen Beijing.
Daarom schrijf ik ook 'Beijing' in plaats van 'Peking'.

Beijing is een wereldstad.
Met 15 miljoen inwoners.
Wil je deze stad bezoeken?
Ga dan zeker 5 of 6 dagen.
En eigenlijk is dat nog te weinig.

Dag 1

Deze dag heb je nodig om te wennen.
Je ziet zoveel dingen.
Je ruikt zoveel onbekende geuren.
Je ziet zoveel mensen, auto's en fietsen.
Alles beweegt door elkaar heen.
Al dat geluid. Het is nooit stil in deze stad.
In de zomer kan het heel heet zijn.
En in de winter heel erg koud.
Ja, je hebt echt een dag nodig om te wennen.

Een hotel is niet moeilijk te vinden.
En vaak zijn de hotels ook niet duur.



BEIJING, China
bladzijde 2 van 12



Boek bijvoorbeeld een kamer in The Bamboo Garden.
Dat hotel ligt ten noorden van het centrum.
Vroeger was het het huis van een officier.
Nu is het een hotel met schone kamers.
En het heeft een prachtige tuin.
Daar staan veel planten en ook bamboe.

Dag 2

's Morgens drink je thee in de tuin.
Je hoort dan de vogels.
Doe niet te veel deze dag.
Want je hebt nog last van het verschil in tijd.
In Beijing is het namelijk 6 uur later dan in Nederland.

Ga in de middag de stad in.
Loop door de kleine straatjes.
Overal zijn winkels. Daar kun je goedkoop kleding kopen.
Ook cd's zijn hier erg goedkoop.
Je ruikt heerlijke geuren.
Die komen uit de stalletjes met eten.
Die staan op iedere hoek van de straat.
Er zijn een paar dingen die je zeker moet proeven.
Xianr bing, een soort gevulde pannenkoekjes.
En huntun. Dat is soep met kussentjes van deeg erin.



BEIJING, China

bladzijde 3 van 12



Verderop zie je mannen bezig.

Ze zien wit van het meel.

Ze kneden en vouwen deeg.

Mooi om te zien zijn ook de Peking-eenden.

Ze draaien aan het spit en druipen van het vet.

Hun kleur is dieprood.

Je vindt er ook veel winkels met thee.

Loop daar eens naar binnen.

Op de toonbank staan grote bussen thee.

Er zijn wel 100 verschillende soorten.

Je ruikt de meest vreemde geuren.

Door het rondlopen leer je de stad kennen.

De mensen en hun manier van leven.

Ben je moe?

Loop dan naar het Beihai-park in de buurt.

Je kunt daar lekker in het gras liggen.

Of de drakenmuur bezoeken.

Op die muur staan allemaal draken.

Die draken moeten de boze geesten weggagen.

Want de Chinezen geloven in geesten.

Je kunt ook een boot huren.

In de vorm van een zwaan.

Je roeit rustig over de grote vijvers.



BEIJING, China

bladzijde 4 van 12



Daarna wordt het al snel donker.
Je loopt terug naar de stad.
Tijd om te eten.
Kies gewoon een van de vele zaakjes uit.
En bestel een lekkere soep.

Dag 3

Deze dag bezoek je de Verboden Stad.
Daar woonde vroeger de Chinese keizer.
Het paleis van de keizer stond in het midden.
Om het paleis was een brede, diepe gracht.
En een muur van 10 meter hoog.
In de stad mochten alleen de bedienden komen.
De stad was verboden voor gewone mensen.
Vandaar de naam Verboden Stad.

Je loopt over het Plein van de Hemelse Vrede.
Door een poort ga je naar de Stad.
Boven de poort hangt een groot portret.
Het is het portret van Mao Zedong.
Mao was de grote leider van China.
Hij was een communist.
Hij wilde dat iedereen gelijk was.
Dat alle mensen evenveel rechten hadden.



BEIJING, China
bladzijde 5 van 12



Daarom verbood hij veel dingen.
Dingen waarvan hij vond dat die mensen ongelijk maakten.
Zoals verschillende godsdiensten.
Daarom liet hij veel tempels afbreken.
Of ombouwen tot fabrieken.
Eerst waren er 8000 tempels in het hele land.
Nu nog 150.
Gelukkig bleef de Verboden Stad bestaan.

Je kunt het beste vroeg in de morgen naar de Verboden Stad gaan.
Dan is het nog niet zo druk.
En neem de tijd.
Er is zoveel te zien.
De mooie tempels.
De troon van de keizer.
De kamers van de keizerin.
De tuinen waar de kinderen speelden.

In de middag ga je naar het mausoleum van Mao.
Een ander woord voor mausoleum is graf.
Maar het is niet zomaar een graf.
Het is een graf boven de grond. Meestal is een mausoleum groot en mooi.
Maar dat is dit mausoleum niet.
Het is wel heel erg groot.
Maar ook heel erg lelijk.



BEIJING, China

bladzijde 6 van 12



Het gebouw staat midden op het Plein van de Hemelse Vrede.

In dat gebouw ligt het lichaam van Mao.

Je moet zeker een uur in de rij staan.

Het maakt wel veel indruk.

Soms zie je er Chinezen huilen om hun vroegere leider.

Mao hield van groot.

Groot is ook de Great hall of the People.

In het Nederlands is dat: de grote hal van de mensen.

Dat is de vergaderzaal van de Communistische Partij.

Als ze vergaderen, staat het plein helemaal vol zwarte Audi's.

De chauffeurs wachten geduldig bij de auto.

Soms mogen gewone mensen de hal bezoeken.

Dan zie je de enorme hallen en de balzaal.

Die wordt gebruikt als er bezoek uit het buitenland is.

Bijvoorbeeld de president van Amerika.

Dag 4

Deze dag moet je nog eerder opstaan.

Liefst al om 6 uur.

Je gaat dan naar een park in de stad.

Bijvoorbeeld het Tiantan-park.

Dat ligt ten zuiden van het centrum.

Je ziet hier veel oudere mensen.

Zij werken niet meer. Maar ze gaan wel elke morgen naar het park.

Daar doen ze mee aan allerlei dingen.



BEIJING, China

bladzijde 7 van 12



Je ziet groepjes kleine vrouwen.
Zij spelen badminton.
Verderop krijgen paren dansles.
Op het gras doen anderen tai-chi.
Een sport waarbij je allerlei bewegingen met je lichaam maakt.
Het ziet er erg mooi uit.
Weer anderen schilderen Chinese tekens.
Of borduren.
Een vrouw zingt liederen.
Mensen blijven staan luisteren.
Ze klappen en juichen haar toe.
Dit is allemaal heel anders dan in Nederland.
Daar doen oude mensen dit niet.

In de middag bezoek je een museum.
Misschien dat van de Chinese geschiedenis.
Of het museum van de schone kunsten.
Of een van de vele andere.

Dag 5

Deze dag moet je echt gaan winkelen.
Veel spullen zijn hier heel goedkoop.
Kleding, juwelen, stoffen, cd's en nog veel meer.



BEIJING, China

bladzijde 8 van 12



Je kunt naar de kleine winkels in de stad gaan.

Of naar een groot winkelcentrum.

Daar zijn er meer van.

Die vind je aan de rand van de stad.

Aan de ringweg.

Daar kun je alle grote merken kopen.

Maar je ziet ook Chinese zaken.

Met heel mooie en goedkope kleding.

De maten zijn wel Chinees.

Schoenen en broeken zijn ons vaak te klein.

's Avonds ga je uit.

Je kunt naar Sanlitun Lu.

Dat is een lange straat met veel bars en terrassen.

Daar komen veel toeristen.

Maar ook inwoners.

Nadeel is wel dat het hier duur is.

Veel duurder dan in de rest van Beijing.

Je kunt ook naar een goedkopere bar gaan.

Bijvoorbeeld in de buurt van de universiteit.

Daar komen ook veel studenten.

Daar is het ook leuk.



BEIJING, China

bladzijde 9 van 12



Vergeet niet om het adres van je hotel mee te nemen.
Stel je voor dat je het niet meer terug kunt vinden.
Je zou niet de eerste toerist zijn die dat overkomt.
Dat gebeurt echt vaker.

De laatste dag

Je hebt een zwaar hoofd van het uitgaan.
Toch stap je in de bus.
Die bus brengt je naar de Chinese Muur.
De Muur begint aan de oostkust van China.
Hij is 6400 kilometer lang.
Hij loopt helemaal door naar het zuidwesten.
Het is het grootste bouwwerk van de wereld.

Je kunt dicht bij Beijing naar de Muur gaan.
Maar daar is het heel erg druk.
Je kunt beter een uurtje verder rijden.
Naar het stuk bij Mutianyu.
In totaal is dat ongeveer 3 uur rijden.
Je kunt met de kabelbaan omhoog naar de Muur.
Maar je kunt ook gaan lopen.
Het landschap is hier heel erg mooi.
Bovenop de heuvel zie je de Muur.



BEIJING, China

bladzijde 10 van 12



Een lang lint van steen tussen de groene heuvels.
Dat is echt bijzonder om te zien.
Je krijgt er vast kippenvel van.
Klim ook eens een wachttoren op.
Van daaruit kun je mooie foto's maken.

Ik weet het zeker.
Na deze 6 dagen ben je moe.
Je bent toe aan rust.
Maar ik weet één ding zeker.
Je denkt met plezier terug aan je bezoek.
En aan deze stad en zijn omgeving.

WAT EN WAAR

Bezoek aan Beijing (Peking). China.

WANNEER

In het voorjaar of het najaar.
In het najaar regent het minder vaak.
In de zomer kan het heel heet zijn.
In de winter heel koud.

MEER INFO

Bamboo Garden, 24 Xiaoshiquia Hutong. Jiugulou Daije. Tel. 64.03.22.99.

Mutianyu Great Wall (Chinese Muur):

90 km ten noordoosten van de stad. Om er te komen neem je een minibusje. Deze busjes vertrekken elke dag vlak bij de Great Hall of the People. In de straat die aan de zuidkant ligt.

HOEVEEL KOST HET

Beijing is niet heel duur. Vervoer, verblijf, voedsel en spullen zijn een stuk goedkoper dan in Nederland.

Alleen de grote hotels en bijvoorbeeld dansvoorstellingen voor toeristen zijn duur. Bamboo Garden Hotel heeft kamers vanaf 59 dollar.



BEIJING, China
bladzijde 11 van 12

COLOFON



Dit verhaal is een bewerking van een hoofdstuk uit '100 wereldplekken die je gezien moet hebben' van Floortje Dessing, oorspronkelijk gepubliceerd door Uitgeverij Prometheus (Amsterdam, 2004). Dit in eenvoudig Nederlands herschreven verhaal komt uit 'De favoriete plekken' van Floortje Dessing, een uitgave van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren (Amsterdam, 2008) in de serie Leeslicht.

Kijk voor meer informatie op leeslicht.nl.